



Οικο-νέα Ρόδου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ

Αριθμός Φύλλου: 24 // Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2012

www.ecorodos.gr // Email: ecorodos1989@gmail.com

Διανέμεται Δωρεάν

Προσπάθειες για τη διάσωση της βιοποικιλότητας!

Η βιοποικιλότητα -ο περιορισμένος πόρος που συνιστά την ποικιλία ζωής στη Γη- διέρχεται κρίση. Σημειώνεται απώλεια ειδών με άνευ προηγουμένου ρυθμό συνεπεία των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, με μη αναστρέψιμες επιπτώσεις για το μέλλον μας.

... συνέχεια στη σελίδα 2



Σε ιδιότητα αστικά στερεά απόβλητα

Ο Δήμος Ρόδου αποφάσισε μετά από σοβαρές αντεγκλήσεις με τους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Καθαριότητας και Θεωλώδεις συνεδριάσεις στο δημοτικό συμβούλιο να αναθέσει τη διαχείριση μέρους των σκουπιδιών του νησιού (των αστικών στερεών αποβλήτων [ΑΣΑ]), όπως λέγονται σε ιδιωτική επιχείρηση.

Για την εξέλιξη αυτή ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νήσου Ρόδου έχει να παρατηρήσει τα εξής:

1. Η κατάληξη αυτή του θέματος της διαχείρισης των ΑΣΑ φαινόταν προδιαγεγραμμένη, αφού τα τελευταία 8 χρόνια ο τότε Δήμος Ροδίων, στον οποίον αντιστοιχούσε ο μεγαλύτερος όγκος ΑΣΑ του νησιού, είχε απορρίψει την ανακύκλωση στην πηγή και είχε προσανατολιστεί στην καύση.

2. Για την καύση προβλεπόταν ανέγερση «σταθμού θερμικής επεξεργασίας» με κόστος που πλησίαζε τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

3. Δεν είχε αποκλειστεί τότε η μεταφορά σκουπιδιών από άλλα νησιά προφανώς για να τροφοδοτείται ο σταθμός με επαρκή ποσότητα «καυσίμου», ώστε να είναι κερδοφόρα και συνεχής η λειτουργία του.

4. Η Δημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας είχε δεχθεί τότε ότι η καύση θα οδηγούσε σε αύξηση των τελών καθαριότητας.

Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος συνεχίζει να υποστηρίζει τις θέσεις που έχει διατυπώσει εδώ και χρόνια, σχετικά με την πολιτική που πρέπει να υιοθετήσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση για τη διαχείριση των ΑΣΑ.

1. Η ανακύκλωση στην πηγή θα οδηγήσει στην ελάττωση του όγκου των απορριμμάτων κατά 40%, γεγονός που σημαίνει ότι το προσωπικό καθαριότητας του Δήμου Ρόδου θα επαρκεί για τη συλλογή και διαχείρισή τους. Τα δεδομένα άλλων Δήμων δείχνουν επί πλέον μείωση του όγκου των απορριμμάτων και λόγω του περιορισμού της κατανάλωσης ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης.



2. Η ανακύκλωση στην πηγή πρέπει να συνοδεύεται από πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης υλικών και οικιακής κομποστοποίησης, όπως έχει γίνει σε άλλους Δήμους. Άλλωστε οι οικισμοί του νησιού μπορούν να συμβάλλουν πρώτοι οι ίδιοι σε υλικά προς κομποστοποίηση (κλαδέματα, φύλλα δέντρων κτλ.)

3. Οι οικίσκοι συγκέντρωσης ανακυκλούμενων υλικών και η συγκέντρωση χαρτιού για ανακύκλωση με πρωτοβουλία των «Εθελοντών για το περιβάλλον και τον πολιτισμό της Ρόδου» και μεμονωμένων πολιτών αποδεικνύει ότι οι Δημότες

βρίσκονται πιο μπροστά από τις Δημοτικές αρχές στα ζητήματα αυτά.

4. Η συστηματική ανακύκλωση και κομποστοποίηση δεν προχώρησε γιατί οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την καύση ή μεθόδους προεπεξεργασίας για καύση (π.χ. Βιοξήρανση) θέλουν να έχουν μεγάλες ποσότητες υλικού, που δε θα πρέπει να μειωθούν μέσω ανακύκλωσης. Ασκοούν λοιπόν πιέσεις στις τοπικές και κεντρικές ηγεσίες προς την κατεύθυνση αυτή και υπονομεύουν με διάφορους τρόπους τις προσπάθειες για οργάνωση και γενίκευση της ανακύκλωσης.



5. Συνέπεια των παραπάνω είναι κρίσιμη η απάντηση στο ερώτημα:

α) Τι θα γίνονται τα Αστικά Στερεά Απόβλητα που θα συγκεντρώνεται η ιδιωτική εταιρία;

β) Ποια θα είναι η τελική επεξεργασία τους; Μήπως μελλοντικά θα οδηγηθούμε στην λύση της καύσης;

6. Κλείνοντας θέλουμε να τονίσουμε ότι η ανάπτυξη της ανακύκλωσης επιβάλλει την ενεργοποίηση και συμμετοχή των ίδιων των πολιτών. Αποτελεί συνεπώς πράξη υπευθυνότητας η οποία συμβάλλει σε συμμετοχικές και δημοκρατικές διαδικασίες, που είναι ανάγκη να ενεργοποιήσουμε.

Ο Δήμος Ρόδου οφείλει να δώσει πλήρεις, σαφείς και πειστικές απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω ζητήματα, που αφορούν άμεσα τους πολίτες του νησιού. ♣

Σπανός
ΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ

Ένας και μοναδικός!

www.spanos.gr

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να ανακόψει την εξέλιξη αυτή και πρόσφατα έθεσε για τον εαυτό της έναν νέο στόχο αναστολής της απώλειας βιοποικιλότητας στην Ευρώπη έως το 2020, με την προστασία υπηρεσιών οικοσυστήματος, όπως η επικονίαση (και με την αποκατάσταση των υπηρεσιών αυτών όπου έχουν υποβαθμιστεί), και με την αύξηση της συμβολής της Ε.Ε. στην αποτροπή της απώλειας βιοποικιλότητας στον πλανήτη. Το Natura 2000 αποτελεί ένα εργαλείο κίριας σημασίας για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

Το Natura 2000, το δίκτυο προστατευόμενων περιοχών της Ε.Ε., επεκτάθηκε πριν από λίγες μέρες σημαντικά. Προστέθηκαν σχεδόν 18.800 τετραγωνικά χιλιόμετρα, συμπεριλαμβανομένης μιας μείζονος προσθήκης θαλάσσιων περιοχών που καλύπτουν έκταση 17.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, με την οποία αυξάνεται η προστασία πολλών, απειλούμενων με εξαφάνιση, ενάλιων ειδών. Το δίκτυο καλύπτει πλέον ποσοστό σχεδόν 18% της χερσαίας έκτασης της Ε.Ε. και πάνω από 145.000 τετρ. χλμ. των θαλασσών της.

Οι κυριότερες χώρες που εμπλέκονται στην τελευταία αυτή επέκταση είναι η Βρετανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ουγγαρία, η Λιθουανία και η Ιταλία. Το δίκτυο Natura 2000 αποτελεί το κύριο όπλο



στον αγώνα της Ευρώπης για την αναστολή της απώλειας βιοποικιλότητας και για τη διασφάλιση υπηρεσιών οικοσυστήματος.

Ο αρμόδιος για το περιβάλλον ευρωπαϊός επίτροπος, Γιάνεζ Πότοτσνικ, δήλωσε με την ευκαιρία της επέκτασης: «Το Natura 2000 αποτελεί επί του παρόντος ένα από τα αποτελεσματικότερα εργαλεία που διαθέτουμε στην Ευρώπη για να αντιμετωπίσουμε την απώλεια βιοποικιλότητας, διαδραματίζει δε κρίσιμο ρόλο στη στρατηγική μας για την προστασία της φυσικής μας κληρονομιάς. Χαιρετίζω ειδικότερα τη βελτίωση της κάλυψης των ευρωπαϊκών θαλασσών: η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Ευρώπης και των μοναδικών χαρακτηριστικών του αποτελεί πλέον σήμερα πολύ σημαντικότερο ζήτημα παρά ποτέ».

Το Natura 2000 είναι ένα τεράστιο δίκτυο περιοχών διατήρησης της φύσης, το οποίο έχει συγκροτηθεί για να διασφαλίζει την επιβίωση των πλέον ανεκτίμητων και απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών και ενδιαιτημάτων της Ευρώπης. Το δίκτυο απαρτίζεται από περίπου 26.000 τόπους, με τις πρόσφατες δε βελτιώσεις προστίθενται 166 νέοι τόποι, που καλύπτουν περίπου 18.800 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ποσοστό πάνω από 90% της προστιθέμενης έκτασης αποτελείται από θαλάσσιους τόπους (17.000 τετρ. χλμ.), κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά επίσης στη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιταλία.

Οι νέοι θαλάσσιοι τόποι θα προσφέρουν ζωτικές σημασίας καταφύγιο για πολλά από τα πλέον σπάνια και απειλούμενα με εξαφάνιση είδη στην Ευρώπη. Στον Ατλαντικό Ωκεανό, οι προσθήκες της Βρετανίας περιλαμβάνουν 9 υφάλους ψυχρών υδάτων, συμπεριλαμβανομένων των υφάλων ανοικτά της νήσου Rockall, οι οποίοι αποτελούν εστίες βιοποικιλότητας, αποτελούμενες από κοράλλια, καβουρομάνες και πλήθος ειδών τα οποία δεν έχουν ακόμη κατονομαστεί. Στη Μεσόγειο Θάλασσα, με τους νέους τόπους θα βελτιωθεί η προστασία εμβληματικών ειδών όπως της πράσινης χελώνας Chelonia mydas, της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta και της μεσογειακής φώκιας-μονάχους, Monachus-monachus, τα οποία διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο

στο οικοσύστημα που χρησιμοποιούν ως ενδιαίτημα. Με τις επεκτάσεις θα αυξηθεί επίσης η προστασία για σειρά πολύτιμων χερσαίων ενδιαιτημάτων, συμπεριλαμβανομένων των τυρφώνων στη Λιθουανία, αλατούχων πεδίων στην Ουγγαρία και πλούσιων σε φυσικά είδη αβεστολιθικών λειμώνων στην Ιταλία και την Κύπρο.

Πηγή:

Υπηρεσία Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Περισσότερες πληροφορίες <http://www.natura.org/>

Αποψίλωση του δάσους στον Προφ. Ηλία

Το τελευταίο διάστημα η παραβατικότητα ορισμένων ατόμων κτυπάει κόκκινο.

Κί όταν αυτή αφορά κοινά αγαθά όπως το φυσικό-δασικό- περιβάλλον αυτό συνιστά έγκλημα. Χθές μέλη του Συλλόγου μας εντόπισα τουλάχιστον 10 κομμένα γιγαντιαία πεύκα στον μοναδικό σε ομορφιά ορεινό δρυμό του νησιού μας τον Προφήτη Ηλία.

Συγκεκριμένα τα κομμένα πεύκα βρίσκονται λίγα μέτρα έξω από τις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης των παιδιών στον Προφ.Ηλία, δίπλα στον δρόμο δηλαδή σε κεντρικότατο σημείο. Άλλα πεύκα κομμένα υπάρχουν και σε όλο το μήκος του δρόμου από την διασταύρωση με την πινακίδα της κατασκήνωσης μέχρι και την κεντρική είσοδο.

Οι ασυνείδητοι αυτοί συμπολίτες μας ποντάρουν προφανώς στην ελλιπή φύλαξη και προστασία του δασικού μας πλούτου εκ μέρους των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών.

Άλλες περιοχές που κόπηκαν πεύκα είναι στην περιοχή πάνω από το Μοναστήρι της Ύψηνής και στο μικρό δασάκι της Καλλιθέας ακριβώς απέναντι από την είσοδο των πηγών.



Ο Σύλλογος μας κάνει έγκληση στις αρμόδιες Υπηρεσίες την Δασική Υπηρεσία, την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης τους ΟΤΑ Α & Β βαθμού να εντείνουν τις προσπάθειες τους αυτό το κρίσιμο διάστημα για την καλύτερη φύλαξη και προστασία των δασών μας. Επίσης καλούμε όλους τους οικολογικούς φορείς, πολιτιστικά σωματεία και αυτά της Προστασίας του Περιβάλλοντος να αναλάβουν τα μέλη τους ενεργό δράση για την εποπτεία και φύλαξη του δασικού μας πλούτου. Ένωμένοι είμαστε ισχυροί και μπορούμε δράσουμε αποτελεσματικά. Εξάλλου η προστασία των δασών είναι και δική μας ευθύνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ

Αυστραλίας 88, Ρόδος - Τηλ. 22410 77118
info@target-design.gr / www.target-design.gr

Τα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήματα στον ελληνικό χώρο

... συνέχεια του άρθρου από το τεύχος Νο 24.



ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Χωροταξικός σχεδιασμός, χωρίς ουσιαστική δημόσια διαβούλευση, αγνοώντας επιστημονικούς φορείς και οικολογικές οργανώσεις και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών είναι σίγουρο ότι δεν πρόκειται να περπατήσει και σε συνάρτηση με την ανυπαρξία, μέχρι τώρα, του εθνικού κτηματολογίου, ανοίγει την όρεξη ολοένα και περισσότερων αυθαιρετούμενων, που ελπίζουν σε νομιμοποίηση των πράξεών τους, όπως πολλές φορές έγινε μέχρι σήμερα. Από την άλλη ο μαζικός τουρισμός υποβαθμίζει τους πολιτιστικούς και φυσικούς πόρους, τα οικοσυστήματα και καταναλώνει το φυσικό μας πλούτο.

Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό εκρίθη απαράδεκτο και από το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας.

ΠΑΝΙΔΑ

Το κυνήγι και η λαθροθηρία αποτελούν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τη διατήρηση της πανίδας στον τόπο μας. Αποτέλεσμα είναι η μείωση της βιοποικιλότητας, γεγονός που έχει επίπτωση σε πολλές άλλες δραστηριότητες όπως π.χ. η γεωργία. Από την άλλη μεριά η υπεραλίευση και τα σύγχρονα μέσα, που χρησιμοποιούνται σήμερα έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην επάρκεια αλιευμάτων, με πρώτα θύματα τους ίδιους τους ψαράδες. Οι ιχθυοκαλλιέργειες παρά τη συμβολή τους στην αύξηση της προσφοράς αλιευμάτων, οφείλουν να χωροθετούνται με αυστηρούς όρους, αποφεύγοντας ευαίσθητα οικοσυστήματα (κλειστοί όρμοι). Εκτός των άλλων αποτελούν και τουριστική υποβάθμιση.

ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΑΒΡΩΣΗ

Αυξανόμενες επεμβάσεις στις ορεινές λεκάνες απορροής (αποδάσωση, οδοποιία στα βουνά, υπερέκσκηση, αυθαίρετη δόμηση) επιδεινώνουν τα χειμαρρικά φαινόμενα με αποτέλεσμα την έκπλυση του επιφανειακού γόνιμου εδάφους και την είσοδο στο φαύλο κύκλο της ερημοποίησης. Αν λάβουμε υπόψη και την επίπτωση του φαινομένου του θερμοκηπίου, το θέμα οφείλει να αποτελέσει αντικείμενο μακροχρόνιας εθνικής πολιτικής, πρώτης προτεραιότητας που να

Διμηνιαίο Δελτίο Συλλόγου Περιβάλλοντος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:
Ο Πρόεδρος και η τριμελής εκδοτική επιτροπή
Τηλ. 6978 822 209

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ:
Ο Εκάστοτε πρόεδρος του Συλλόγου.

- Κείμενα δημοσιευμένα ή όχι δεν επιστρέφονται.
- Το Περιοδικό μας δεν έχει ορίσει συνδρομές.

Όμως για την αντιμετώπιση των δαπανών της έκδοσης και της αποστολής, γίνεται ευχαρίστως δεκτή οποιαδήποτε προαιρετική εισφορά.

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ "TARGET DESIGN GROUP"
Αυστραλίας 88, Ρόδος / Τηλ. 22410 77118

περιλαμβάνει συστηματική προστασία της βλάστησης και των αναβαθμιδών, σε επικλινή ιδίως εδάφη, και άλλα συναφή μέτρα. Θυμίζουμε ότι από την ερημοποίηση απειλείται το 35% της χώρας.

ΑΚΤΕΣ

Οι περιαστικές ακτές έχουν δεχτεί σοβαρά πλήγματα από την οποιοδήποτε, τις περιφράξεις από ιδιώτες και τον περιορισμό της πρόσβασης του κοινού και από τη διάβρωση. Ανησυχούμε σοβαρά για την διαδικασία ιδιωτικοποίησης δημοσίων ακτίνων κτημάτων του Ε.Ο.Τ. Δεν θα δεχθούμε νομοσχέδιο για τον αιγιαλό που περιλαμβάνει διατάξεις που περιορίζουν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα των ακτών υπέρ της οικονομικής τους αξιοποίησης από ιδιωτικά συμφέροντα, με σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην δημόσια κτήση, όσο και στην ευαίσθητη βιοποικιλότητα των ακτών.



ΓΕΩΡΓΙΑ

Η ελληνική γεωργία παρουσιάζει όλο και περισσότερα μη αειφορικά χαρακτηριστικά. Μονοκαλλιέργειες βασισμένες στην υπερχρήση χημικών εισροών, υποβάθμιση υδροφορέων, απώλεια εντόπιων ποικιλιών είναι ενδεικτικές της αύξουσας βλάβης που προκαλείται στα οικοσυστήματα και το καλλιεργήσιμο έδαφος.

ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Τα διατροφικά προβλήματα ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τους Έλληνες πολίτες. Τα διατροφικά σκάνδαλα διαδέχονται το ένα το άλλο. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί φαίνονται αδύναμοι να προστατεύσουν τους καταναλωτές. Τα μεταλλαγμένα βρίσκονται ήδη στο πιάτο μας. Η βιολογική γεωργία, παρά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, είναι πίσω σε σχέση με άλλες χώρες, ακόμα και της Βόρειας Ευρώπης. Οι Έλληνες, κυρίως οι νέοι, απομακρύνονται από τη Μεσογειακή διατροφή, που αποτελεί άμυνα και ασπίδα για την υγεία τους.

Η χημική ρύπανση είναι μέσα στα σπίτια μας, και όχι μόνο, με διάφορες μορφές. Το κενό στην Ελληνική νομοθεσία έρχεται ευτυχώς να συμπληρώσει η οδηγία REACH για τα χημικά, που πρόσφατα επικυρώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι κεραιές κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες τοποθετούνται ασύδοτα και ανεξέλεγκτα από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, θυμίζουν τη Λερναία Ύδρα. Μία κατεβαίνει και δύο στήνονται. Η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, όχι μόνο δεν έλυσε το πρόβλημα, αλλά προφανέστερα το επιδείνωσε. Αποτέλεσμα είναι η διαρκής «κόντρα» θιγομένων πολιτών και Δήμων με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.

Τέλος τα μεταλλεία, τα χρυσωρυχεία, αλλά και τα ανεξέλεγκτα λατομεία, είναι η πλέον χαρακτηριστική μορφή μη βιώσιμης δραστηριότητας, που ιδρύονται ενάντια στη βούληση των τοπικών κοινωνιών και αποτελούν σοβαρές αιτίες δηλητηρίασης εδαφών και

νερών και γενικά υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Τα παραπάνω είναι μια σύνοψη των πιέσεων που αντιμετωπίζει το ελληνικό φυσικό αλλά και αστικό περιβάλλον.

Το κυριότερο αίτημα των οργανώσεων του δικτύου στο πολιτικό επίπεδο, πέραν της ενσωμάτωσης των αρχών της βιωσιμότητας σε κάθε πολιτική, παραμένει η **ΕΦΑΡΜΟΓΗ** των κειμένων διατάξεων και ο **ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ** της ασκούμενης πολιτικής.

Πρέπει επιτέλους να ληφθεί η πολιτική απόφαση για ίδρυση ανεξάρτητου **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**, που τόσα χρόνια ζητάμε.

Θα είναι η αρχή για μια πολιτική φιλική στο περιβάλλον.

Χρειάζεται να μη μένουμε στις ευχές, να κάνουμε στοχευόμενες δράσεις, να ελέγχουμε το αποτέλεσμα τους, να συνεργαζόμαστε με ανεξάρτητες αρχές που έχουν σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, τόσο στον Ελλαδικό χώρο, όσο και σε Ευρωπαϊκό ή Διεθνές επίπεδο.

Χρειάζεται ενημέρωση για περιβαλλοντικά θέματα από τον πρώτο πολίτη του Δήμου, τους δημοτικούς συμβούλους αλλά και της κοινωνίας.

Να γίνει η περιβαλλοντική εκπαίδευση κτήμα κάθε μαθητή με πρόσβαση στην πληροφορία αλλά και με συγκεκριμένες πιλοτικές δράσεις.

Να λέμε αλήθειες, επιστημονικά τεκμηριωμένες, να αποφεύγουμε δογματισμούς και αφορισμούς, να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, να σκεφτόμαστε παγκόσμια και να δρούμε τοπικά.

Μέσα από την αποκέντρωση και περιφερειακή ανάπτυξη, με πυξίδα την αειφορία και την βιώσιμη ανάπτυξη, μπορούμε να προχωρήσουμε.

Το πρόβλημα του περιβάλλοντος, πρέπει να γίνει πρόβλημα και ευθύνη όλων μας,

Έχει κόστος και η αποκατάσταση και η διαφύλαξη του, πρέπει να το αναλάβει η πολιτεία αλλά και οι επιχειρήσεις.

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη να γίνει πράξη, αν θέλουμε να καθυστερήσουμε αν όχι να αποτρέψουμε κλιματικές αλλαγές με δυσβάσταχτο κόστος για την ανθρώπινη ζωή αλλά και την παγκόσμια οικονομία.

Για το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων,
Πάρος Φούντας
Μέλος εκτελεστικής γραμματείας

Καταπατήσεις

Δημοσίων εκτάσεων

Στο στόχαστρο καταπατητών βρίσκεται εδώ και μερικά χρόνια έκταση του Δημοσίου στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στο Τσαίρι λίγα μέτρα δεξιά από τον κόμβο της κεντρικής λεωφόρου Τσαίρι-Αεροδρομίου.

Η έκταση με τα στοιχεία ΚΜ 151-30 γαιών Αγ. Βαρβάρας αποτελείται από δασικά τεμάχια γης καθώς και από φυτά χαμηλής βλάστησης (φρύγανα, θάμνους, σχοίνους κ.α). Η περιοχή ανήκει στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης την οποία και διαχειρίζεται.

Με την ψήφιση του Νόμου 3147/ 2003 πολλοί επιτήδειοι έσπευσαν να επωφεληθούν από τον Νόμο αυτόν, αφού θα μπορούσαν καταπατώντας κάποια έκταση και προφασισόμενοι ότι είναι κάτοχοι και ακτήμονες και ότι καλλιεργούν τη γη πριν από 10 χρόνια να την εξαγοράσουν με ευτελές τίμημα. Από τότε η περιοχή άρχισε να αλλάζει όψη από τις ευρείες κλίμακας εκχερσώσεις και την κοπή πολλών πεύκων ώστε να δημιουργηθούν τα κατάλληλα αγροτεμάχια.

Το γεγονός της παράνομης κατάληψης και αποψίλωσης της δασικής έκτασης ο Σύλλογος μας το κατήγγειλε το 2004 και το 2005 στη Δασική Υπηρεσία Ρόδου καθώς και στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης χωρίς όμως να μπορέσουν να αποτρέψουν την καταστροφή της περιοχής από τις κακόβουλες αυτές ενέργειες (παράνομη

κατάληψη, αποψίλωση δάσους). Αντιθέτως πολλά τεμάχια παραχωρήθηκαν το 2006 στους ίδιους καταπατητές (ακτήμονες) με άγνωστες σε εμάς διαδικασίες ως προς την νομιμότητα τους.



Από πληροφορίες που έχουμε συλλέξει σήμερα μαθαίνουμε ότι η Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης σύντομα πρόκειται να παραχωρήσει και πάλι στους ίδιους καταπατητές όμορες εκτάσεις για να μεγαλώσουν τα αγροτεμάχια τους. Το γεγονός ότι με απόφαση του Δ' τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας η παράγραφος 5 του Νόμου 3147/ 2003 κρίθηκε αντισυνταγματική και με την απόφαση του (142/2012) παραπέμπει το όλο ζήτημα για οριστική κρίση στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, διερωτώμεθα εάν πράγματι η ανωτέρω Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης σκοπεύει να προβεί σε νέες παραχωρήσεις βάσει ποιοιού Νόμου μπορεί να κάνει αυτό και με ποια κριτήρια.

Το πρόβλημα της προστασίας των δασικών εκτάσεων σε όλες τις περιοχές του νησιού παραμένει για εμάς ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και ζητάμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της κράτους να λάβουν άμεσα μέτρα.

Το κυνήγι ως είδος

ψυχαγωγίας

Για το Σύλλογό μας το ζήτημα του κυνηγιού γενικά και ειδικότερα στο νησί μας είναι σοβαρό και έχει πολλές πτυχές (κοινωνικές, οικονομικές, οικολογικές). Τα τελευταία συμβάντα που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τα ελάφια μας προβλημάτισαν ακόμη περισσότερο. Βεβαίως δεν κατηγορούμε συλλήβδην όλους τους κυνηγούς, πολλοί από αυτούς αγαπούν τη φύση και το περιβάλλον. Τα παρακάτω όμως αποτελούν απόλυτη πεποίθησή μας, όπως άλλωστε και μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας:

1. Η ζωή είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ύπαρξης.
2. Η ζωή των ζώων δεν μας ανήκει και δεν τη διαπραγματεύομαστε.
3. Το κυνήγι κάποτε κάλυπτε την ανάγκη εξασφάλισης τροφής. Εδώ και πολλές δεκαετίες η ανάγκη αυτή έχει εκλείψει και το κυνήγι έχει πλέον περιοριστεί σε ένα είδος ψυχαγωγίας.
4. Τα ζώα δεν είναι στόχοι σκοποβολής. Έχουν δικαίωμα στη ζωή, αισθάνονται και υποφέρουν. Για το λόγο αυτό το σύγχρονο κυνήγι στα μάτια των περισσότερων ανθρώπων δίνει εικόνα βαρβαρότητας.
5. Το κυνήγι καλλιεργεί την αίσθηση της κυριαρχίας της βίας και της ισχύος. Πρόκειται όμως για δύναμη που παρέχουν τα σύγχρονα κυνηγετικά όπλα και μάλιστα απέναντι σε ανυπεράβιστα ζώα που προσπαθούν να επιβιώσουν.
6. Το κυνήγι με τον ανεξέλεγκτο και συστηματικό ετήσιο φόνο των ζώων ανατρέπει την οικολογική ισορροπία της φύσης, που είναι ιδιαίτερα εύθραυστη στα νησιά.
7. Το κυνήγι στηρίζει άμεσα και έμμεσα ποικίλα οικονομικά συμφέροντα όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και παγκόσμια.

Μετά την πυρκαγιά του περασμένου καλοκαιριού που κατέστρεψε το μεγαλύτερο τμήμα συμπαγούς δάσους που είχε απομείνει στο νησί, το ζήτημα του κυνηγιού...

... συνέχεια στη σελίδα 4

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

στον Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Ρόδου

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλη ή να στείλετε τη συνδρομή σας, επικοινωνήστε στα τηλέφωνα:
22410 61842 ή 6978 822 209

... πρέπει να αντιμετωπιστεί με αυτά τα νέα δεδομένα. Πέρα από όσα αναφέραμε, ειδικά για τη Ρόδο πρέπει να λάβουμε υπ' όψη μας και τα εξής:

1. Η καταστροφή του δάσους περιορίσε τους οικοτόπους και τους αριθμούς των ενδημικών και μη ζώων του νησιού. Έπληξε σοβαρά τη φυσική ισορροπία και περιορίσε τα θηράματα των αρπακτικών. Στη δυσκολία των ζώων να επιβιώσουν προστίθεται και το κυνήγι.



2. Το κυνήγι έχει σοβαρές επιπτώσεις και στα μεταναστευτικά πουλιά που υποφέρουν από ιδιαίτερα μεγάλες απώλειες από τους κυνηγούς, όταν κατά τα ταξίδια τους σταθμεύουν για σύντομη ανάπαυση στη Ρόδο.

3. Μόνιμο είναι το πρόβλημα των φυτοφαρμάκων και αγροτικών δηλητηριών των οποίων η ανεξέλεγκτη χρήση αποτελεί μία ακόμη αιτία θανάτου των ζώων.

4. Υπάρχει απόλυτη ανάγκη να διατηρηθεί και σε πολλά είδη να αυξηθεί ο πληθυσμός των ζώων του νησιού.

5. Η ανυπαρξία χωροταξικού σχεδιασμού έχει οδηγήσει στην εξάπλωση της εκτός σχεδίου δόμησης με συνέπεια άνθρωποι να κινούνται κοντά και μέσα στα δάση. Το κυνήγι λοιπόν γίνεται πλέον συχνά κοντά σε κατοικίες με κίνδυνο ατυχημάτων.

Για όλους αυτούς τους λόγους η διακοπή του κυνηγιού στη Ρόδο τουλάχιστον για ένα μεγάλο διάστημα θα βοηθούσε στην βελτίωση των ατόμων της ενδημικής πανίδας. 🌿

Πράσινες Πόλεις

Πόλεις γκριζες σαν τη σκόνη, σαν τα φθινοπωρινά σύννεφα, που φέρνουν θλίψη. Και ο αέρας της σύγχρονης πόλης κι αυτός γκριζός. Το ποθούμενο είναι το πράσινο και το γαλάζιο, σαν τα καθαρά νερά και τον καθαρό ουρανό, αυτά είναι που λείπουν από την παλέτα των μεγάλων αστικών κέντρων, σήμερα.



Οι λόγοι είναι γνωστοί: νερά ή καλύτερα ποτάμια βρώμικα, πάρκα ανύπαρκτα, ανεπαρκείς υπαίθριοι χώροι αναψυχής και αθλητικών εκδηλώσεων, ρύπανση που φτάνει ως τα άστρα. Έτσι, το πράσινο και το γαλάζιο σιγά σιγά ξεθωριάζουν, τυλίγουν τα πάντα, πολλαπλασιάζοντας τους κινδύνους για την υγεία μας, ιδιαίτερα σ' ό,τι αφορά το αναπνευστικό μας σύστημα.

Την κατάσταση αντιλήφθηκε εδώ και καιρό η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας που, πάνω από δεκαπέντε χρόνια, επεξεργάστηκε ένα πρόγραμμα με την επωνυμία «Υγιείς πόλεις», δηλαδή λιγότερο μολυσμένες και πιο βιώσιμες. Από τότε, κάποια βήματα φαίνεται πως έγιναν, σχετικά με τους ελέγχους των υδατινών πόρων, τους περιορισμούς των ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών, την αύξηση των χώρων αναψυχής κ.λπ. αλλά πολύ λίγα και εν πολλοίς αντιφατικά, έτσι ώστε πολλά πρέπει να γίνουν ακόμη.

Στόχος είναι να «θεραπεύσουμε» το περιβάλλον, προκειμένου να προστατεύσουμε την υγεία μας από διάφορες παθήσεις που απειλούν τους κατοίκους των πόλεων. Με ποιο τρόπο; Αυξάνοντας πριν από όλα τους πράσινους χώρους, που θεωρείται η πιο ιδανική λύση, που μπορεί να μας προφυλάξει από τις παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος. «Η ύπαρξη ενός πάρκου περιορίζει αυτόματα, σε μια δοσμένη περιοχή, τη συγκέντρωση λεπτών σκόνης στον αέρα, που παράγεται όχι μόνο από βιομηχανικές εγκαταστάσεις αλλά και, κυρίως, από



την οδική κυκλοφορία», λέει ο καθηγητής Φράνκο Ρουσιτικάλι, διευθυντής του τμήματος καρδιολογίας του νοσοκομείου «G.B. Moegogni» του Φορλί. Το πράσινο μας προστατεύει, επομένως, όχι μόνον από τα καυσαέρια, αλλά και από τις λεπτές σκόνες, που διεισδύουν στους βρόγχους και δημιουργούν προβλήματα, από τα πιο μικρά ως τα πιο μεγάλα, προσβάλλοντας κυρίως ηλικιωμένους και παιδιά, αλλά και όσους υποφέρουν από διάφορες παθήσεις, όπως το άσθμα, ανεξάρτητα από ηλικία.

Για τα παιδιά, τα πάρκα τους προσφέρουν και το πλεονέκτημα να παίζουν στον ανοικτό και καθαρό αέρα, πράγμα που τα προστατεύει από αλλεργίες και προπάντων από ασθματικές κρίσεις.

Το Ίδρυμα
THE BODY SHOP FOUNDATION
υποστηρίζει
ενεργά το
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
του νησιού της
ΡΟΔΟΥ!
Περισσότερες Πληροφορίες στο:
thebodyshopfoundation.org

Περισσότερο πράσινο, περισσότερα δέντρα χρειάζονται και για την πρόληψη από καρδιαγγειακές παθήσεις. Το να διαθέτουμε περισσότερα πάρκα σημαίνει πως μπορούμε να χρησιμοποιούμε ανοικτούς χώρους για άσκηση και ψυχαγωγία, με



αποτέλεσμα να έχουμε σημαντική ωφέλεια για την καρδιά μας. «Η σωματική άσκηση, αν είναι μέτρια και κανονική, σ' ένα κατάλληλο περιβάλλον, δηλαδή μη μολυσμένο, βοηθάει σε πολλά μέτωπα: να αγωνιζόμαστε κατά της παχυσαρκίας, να ελέγχουμε την υπέρταση, να κεντρίζουμε την κυκλοφορία του αίματος, να κατεβάζουμε την ολική χοληστερίνη και να ανεβάζουμε το "καλό" της κορμάτι, την HDL. Και όχι μόνο: καταλήγουμε να καπνίζουμε και λιγότερο» παρατηρεί ο καθηγητής Ρουσιτικάλι.

Οποιος κάνει σπορ σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας διατρέχει περισσότερους κινδύνους όσον αφορά το αναπνευστικό: «Η σωματική άσκηση, πράγματι», συνεχίζει ο Ρουσιτικάλι, «συνεπάγεται μια αύξηση της αναπνευστικής συχνότητας, κατά δέκα φορές μεγαλύτερη, περίπου, απ' αυτήν που έχουμε σε συνθήκες ανάπαυσης. Κάνοντας τζόκινγκ ή περπατώντας λ.χ. σε περιοχές μεγάλης ολικής κυκλοφορίας, εισπνέουμε δέκα φορές μεγαλύτερες ποσότητες από όλα τα δηλητήρια των πόλεων, μεταξύ άλλων και σκόνης, όζον, μονοξειδίου του άνθρακα και του αζώτου».

Τέλος, δεν πρέπει να υποτιμούμε το γεγονός ότι η βλάστηση σημαίνει περισσότερο οξυγόνο, δηλαδή περισσότερα «καύσιμα» για όλα τα όργανα του σώματός μας, ενώ η μεγαλύτερη κίνηση σημαίνει πιο υψηλά επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα. «Το μονοξείδιο του άνθρακα» εξηγεί ο ειδικός, «έχει την ικανότητα να δένεται με τα ερυθρά αιμοσφαίρια στη θέση του οξυγόνου. Στην ουσία, η παρουσία του μετατρέπει την αιμοσφαιρίνη σε ανθρακυλαιμοσφαιρίνη, έτσι που να μην είναι πια ικανή να μεταφέρει οξυγόνο στους ιστούς. Όλα αυτά μεταφράζονται σε μια πιθανότητα επιδείνωσης μιας ήδη κλονισμένης υγείας».

Μερικές έρευνες απέδειξαν, πράγματι, πως ο κίνδυνος εμφράγματος σε άτομα με προδιάθεση σημειώνει μια αισθητή αύξηση σε συνθήκες συγκεντρώσεων μονοξειδίου του άνθρακα ανώτερων από 9 mg / mc. Βεβαίως, είναι χρέος της Πολιτείας, κυρίως, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων οργανώσεων (οικολογικών λ.χ.) να λαμβάνουν πρωτοβουλίες και να ελέγχουν τα πάντα που αφορούν την προστασία των πολιτών από τους ρυπογόνους παράγοντες. Ωστόσο και ο κάθε πολίτης δεν πρέπει να μένει αμέτοχος και, προπάντων, να μην ρυπαίνει ο ίδιος, ανά πάσα στιγμή.

Πηγή: *Ελευθεροτυπία*
Επιμέλεια: Στ. Φ.